

DU SOIN AU RITE DANS L'ENFANCE.



Over de auteurs:

Doris Bonnet is hoofd van de onderzoeksafdeling van het Institut de Recherche pour le Développement. En tevens lid van het Centre d'Etudes Africaines te Parijs waar zij de opleiding 'Regards croisés sur la Petite Enfance' leidt.

Laurence Pourchez is antropologe en ethnocineaste. Sedert 1994 wijdt zij haar antropologisch onderzoek aan de Creoolse cultuur en specifiek in het domein van het Jonge Kind, gezondheid van kinderen en vaardigheden van moeders .

Bonnet, D., Pourchez, L. (2007). Du rite au soin dans l'enfance. Érès : Ramonville-Saint-Agne.

Dit boek is een must voor hulpverleners die werken in neonatologie en met jonge moeders en hun baby's. Het vertrekt vanuit antropologische, psychologische en historische waarnemingen over de diversiteit waarmee ouderlijke zorg aan het pasgeboren kind gegeven wordt. Er wordt een mooie beschrijving gegeven hoe neonatale zorg, borstvoeding, inbakering en naamgeving georganiseerd worden in diverse culturen. Het doet nadenken over de grote diversiteit die er is in onze kijk op sociale en culturele normen. Van hieruit kunnen aangepaste benaderingen in de hulpverlening gemaakt worden en kunnen ook preventieve interventies op maat gemaakt worden.

Doorheen de verschillende beschrijvingen wordt duidelijk hoe de zorg voor het jonge kind ingebed is in bredere identitaire aspecten en zo ook een politieke dimensie hebben.

De antropologische beschrijvingen van de rituelen zijn helder en leggen goede verbanden met de sociale context van de gemeenschap waarin de jonge moeders leven. Voorbeelden uit Ile de la Réunion, Bolivië, Ivoorkust, Burkina Faso, Sénégal, Madagascar e.a.

Een eerste hoofdstuk geeft vooral beschrijvingen van de lichamelijke handelingen van de baby. Hoofdstuk twee belicht het jonge kind als actieve regisseur van het ritueel.

Het boek doet nadenken en opent perspectieven om diepgaand transcultureel te leren kijken naar het universele levensthema van geboorte en het jonge kind. Het bevraagt onze eigen, vaak als vanzelfsprekend en soms zelfs als superieur ervaren methodes. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden.