

LA FOLIE DES AUTRES. TRAITÉ D'ETHNOPSCHIATRIE CLINIQUE.



Over de auteur:

Tobie Nathan, geboren in Cairo, Egypte. Psycholoog, schrijver, diplomaat en universiteitsprofessor. Hij heeft talrijke werken over psychologie en antropologie geschreven, evenals verschillende romans. Zijn boek 'Ethno-Roman' (Grasset, 2012) won de Prix Femina voor essay.

Nathan, T. (2013). La folie des autres. Traité d'ethnopsychiatrie clinique. Dunod : Paris.

Het is de ambitie van de auteur om de verbanden tussen ethnopsychiatrie en de analytische praktijk te ordenen en te identificeren. Dit klassieke werk van Tobie Nathan ontwikkelt een coherente theorie van de interculturele praktijk. Het stelt een concrete methode voor om een bewuste psychotherapeutische relatie tot stand te brengen. Dit is een sleutelwerk in de transculturele psychotherapie.